

claus willumsen



# visioner

digte

[clauswillumsen.dk](http://clauswillumsen.dk)

Visioner I-V

Claus Willumsen

Copyright © Claus Willumsen og clauswillumsen.dk  
2018/2024

Denne digtsamling er skrevet i efterveerne på en øjenoperation, hvor jeg var blevet indlagt med et tryk på 53 (normalen er 11-21), og jeg frygtede reelt, at jeg kunne blive blind på mit ene øje, dét jeg rent faktisk ser rimeligt godt med.

Alt er vel nu, men med lidt sort uheld vil jeg miste synet på et senere tidspunkt i mit liv . . .

**CLAUS WILLUMSEN**

**VISIONER I-V**

**CLAUSWILLUMSEN.DK**







I

Da jeg  
åbner øjnene  
ser jeg sort  
silke

knitre som  
solsikker.

II

Denne stoflighed

en passage ind  
i et mørke

Disse knitrende Novae

velduftende ar på  
mine nethinder.



III

Denne  
morgen åbner sig  
som en sommerfugls  
kokon

Mine  
øjne åbner sig  
som en sommerfugls  
vinger

Mit  
blik åbner sig  
som en sommerfugls  
flugtrute

Støv falder  
som en sommerfugls  
kys

lægger sig til rette  
på mine  
øjnes  
låg.

#### IV

Dette er  
en rejse  
ind i en  
tunnel

som at  
zoome  
ind i en  
pupil med

lysets  
hastighed

som at  
bore sig  
ind i et  
bjerg

som at  
bore i  
et øje  
med

lysets  
spids

Jeg længes  
efter lyset.

(Nervus Opticus)

V

Jeg kan mærke  
køligheden fra  
dine fingre  
på min arm

Se konturerne  
af en katedral  
i dit blik.







I

En summen  
vinduer summer  
jeg hører skyer passere  
jeg hører stemmer fortælle  
at lyset har slået rod i dette værelse  
jeg mærker stemmen i mit øre  
jeg hører dig hviske at  
denne summen er  
skyer der  
skuler.

## II

Jeg spørger  
"Er det gråvejr?"  
Jeg tænker  
"For mit hjerte"  
og sukker  
"er tungt."

Og min dag  
flyder på vandene  
som et vissent blad  
på en vandpyt.

Jeg spørger  
"Er her nogen?"  
Jeg tænker  
"For mit hjerte"  
og lytter  
"er så ensomt"

Her i mørket.



III

Når det sorte  
ikke æder sig  
ind på mig

lader jeg til  
at kunne få  
glassplinter  
til at passe

sammen ved  
at føle mig frem  
på det vuggende  
gulv.

#### IV

Og ved at føle mig frem  
ser jeg ud over kanten

Og ved at føle mig frem  
ser jeg ud over mig selv

Og ved at føle mig frem  
ser jeg ud over teksten

Og ved at føle mig frem  
ser jeg ud over dig.

V

Jeg hører stemmer fortælle  
at lyset har slået rod i dette værelse  
jeg mærker stemmen i mit øre  
jeg hører dig hviske at  
denne summen er  
mig der ser  
ud over  
kanten.







I

Som at være  
levende begravet

denne fornemmelse  
af at være frosset  
fast som en sten i  
permafrost

Som at være  
fluen i ravklumpen

bare uden det smukke  
gyldne udsyn til havets  
rolige sejllads mod  
evigheden

Som at være  
nedsænket i sort blæk.

II

En hånd over  
natten

mit blik skælver.



III

Smerten bag  
lyset

fluen i ravklumpen.

IV

Over hånden  
sværmer natten

som sten i permafrost.

V

Jeg drypper mine øjne  
med blækket og evigheden.



**VISIONER IV**



I

Vinduernes grå søjler;  
skraverede irlgange  
ind i en vrimmel  
af ord

mangfoldige er de  
gæder jeg må se  
forsvinde som  
møl

før vinduet slukkes.

II

Gåderne hober sig  
op fylder mit blik  
med fravær

jeg strækker mig  
ud og famler  
efter dig  
uset

er  
nuet.



III

Kaskader af  
dig  
hældes ud som  
hud  
af spindelvæv  
på  
mit ansigt  
ind  
i mine pupiller  
  
duer på strejftogt.

#### IV

Jeg tager duen  
op i mine hænder

ser på den grå nuance  
lader mine øjenvipper

kysse den fjerede bylt  
af nerver

måske kan jeg lære at  
flyve  
hvis jeg presser mit  
ansigt

ind i duens (s)kød?

V

Før vinduerne lukkes  
vil jeg se ud  
på solens  
skrå  
sikkerhed.







I

Da jeg  
åbner øjnene  
ser jeg det sorte  
Mørket

tone ud  
en overblænding  
og så

begynder farver at  
sive ind farver maler  
sine knitrende kys

det taktile møde  
mellem mørket  
og farvekoder

det taktile  
det binære  
møde  
i  
en  
sommormorgens  
vinge.

## II

Da jeg  
lukker øjnene  
brydes det mørke  
af små lygter  
der tændes i natten  
et for et i

### S L O W M O T I O N

tændes stjerner på  
min tornede nethindes  
lærred

små spyd prikker hul  
i natten stjerner  
tændes et for et  
og alene i natten  
frygter jeg

### F A S T F O R W A R D

at stjerner forvandles  
til et univers  
tømt for  
liv

og så mørkt og så koldt.



### III

Da jeg  
åbner øjnene  
siver hånden ud  
af mit synsfelt  
forvandler sig til  
et træ en springflod  
et æbletræ til en aftens  
mørke simrende lyde  
tusmørket sætter sine spor  
på mine blikke de bløde  
intonationer de vaklende  
ord som jeg lader  
falde som  
træer i  
denne  
nats  
løv  
fald  
dug  
på  
b  
l  
i  
n  
d  
e  
  
p  
u  
n  
k  
t  
e  
r

## IV

Da jeg  
lukker øjnene  
kommer ord  
til mig kantede  
svalede formede

ord springer hid  
og did antager nye  
former indtager nye  
konstellationer andre  
konfigurationer

de kommer som slanger  
der skifter ham på et sekund  
som hexagoner eller er det som  
terninger vi ser rulle henover et bord  
når jeg lukker øjnene da jeg ser ud da jeg

v

åbner øjnene

ser jeg

Alt.

